

In deze nieuwsbrief

- Juf Yvonne
- Twee nieuwe juffen stellen zich voor:
Juf Petra en Juf Helena
- Open dag op de montessorischool
- Van de bestuurstafel
- Dank aan de sponsors
- Welkom nieuwe leerlingen!
- Impressies 2012
- Sinterklaas
- Van de leerlingen



Juf
Yvonne

Allereerst wens ik allen een gelukkig en gezond 2013 toe.

Voor de Gouden Klomp is deze Nieuwsbrief een goede start van het nieuwe jaar! Na een jaar van stilte hebben we in Saskia Hermans weer een ouder/redacteur gevonden die de Nieuwsbrief wil verzorgen! Wij hopen dat de Nieuwsbrief weer iedere 3 maanden zal verschijnen en wensen Saskia succes! Inmiddels is het team uitgebreid met juf Petra voor de kleuters, en juf Lonneke die haar assisteert op woensdagochtend en zijn de Sinterklaasviering en het Kerstfeest alweer voorbij. Meer hierover in deze Nieuwsbrief. De citotoetsen staan er weer aan te komen en na de

wintervakantie zullen we in maart de 10 minuten gesprekjes houden waarin de resultaten met de ouders besproken kunnen worden.

Wat nieuw is dit schooljaar is de invoering van het correspondentieschrift. Hierin staat waar de leerlingen mee bezig zijn, maar ook bijvoorbeeld het dictee dat de leerlingen thuis kunnen oefenen. We krijgen soms de indruk dat niet alle ouders het schriftje na iedere les bekijken en daarom maak ik van de gelegenheid gebruik om u te vragen het correspondentieschrift iedere week te tekenen. De ouders kunnen hun vragen en opmerkingen in het schriftje opschrijven. Deze vorm van communiceren werkt snel.

Dan wil ik u nog herinneren aan onze “Vrienden van De Gouden Klomp” Het betreft donateurs, vaak grootouders, die de school een warm hart toedragen en dit laten blijken door een donatie te doen aan de school. Dit is een jaarlijkse geste zonder enige verbintenis of automatische verlenging. Meer hierover kunt u lezen op onze site www.degoudenklomp.fr onder sponsors.

Vrienden ontvangen de Nieuwsbrief en uitnodigingen voor speciale evenementen. Uw donatie komt volledig ten goede van het onderwijs en de daarbij behorende kostbare materialen. Ook kunt u sponsor worden hetgeen betekent dat uw logo of advertentie op de site en in de Nieuwsbrief gezet wordt.

Dan wens ik u tot besluit veel plezier bij het lezen van deze eerste Nieuwsbrief 2013.

Juf Yvonne

Twee nieuwe juffen stellen zich voor:

Juf Petra

Een nieuw jaar, een nieuwe juf en een nieuwsbrief, dit is een goede gelegenheid om mij even voor te stellen aan alle ouders, opa's en oma's en vrienden van leerlingen van de Gouden Klomp.

Samen met mijn man zijn wij in het voorjaar van 1985 neergestreken in Sanremo aan de Italiaanse Bloemenriviera.

Bij een im- en exporteur van bloemen en snijgroen, kregen wij de gelegenheid, te werken en zo de Italiaanse taal te leren en de Italiaanse bloemen door heel Europa te verkopen. Wij kregen 2 zonen die in Italië naar de kleuterschool gingen en voor ons heel vreemd, maar de kleuterschool werd nog beheerd door nonnen en de kleuters droegen allemaal dezelfde schortjes, de meisjes een roze en de jongetjes een blauwe.

Er was geen verschil tussen mooie kleding of minder mooie kleding en het was ook nog praktisch, alleen het schortje werd vies!

In 1991 was het voor het werk beter om in Frankrijk te gaan wonen en zijn wij verhuisd eerst naar Pegomas en een aantal jaren later naar Grasse.

Bij ons thuis was de Nederlandse taal de spreektaal, maar onze beide zonen gingen met elkaar steeds meer Frans praten. Dit was ook belangrijk, zeker nu ze voor hun werk, zowel nederlands- als franstalig moeten zijn.

(kleuter)Juf Petra Zeeuw

Juf Helena

Hallo,
Mijn naam is Helena Rutte en ben 49 jaar. Ik ben getrouwd met Noud Rutte en samen hebben wij 3 kinderen, Anne Roos (14 jaar) en een tweeling, Max en Tim (10 jaar). Sinds augustus 2012 wonen wij in Valbonne.

Voor dat de kinderen kwamen heb ik voor de KLM gewerkt als secretaresse en als grondstewardess. Mijn dochter Anne Roos zit op de Mougins School in Mougins, de jongens zitten op de lokale franse school "Campouns" in Valbonne. Op de zaterdagochtend zitten de jongens op de Gouden Klomp in groep 6, bij juf Yvonne.

In het schooljaar 2012-2013 was ik klassenassistente op de zaterdagochtend op de Gouden Klomp. Vorig jaar, juli 2012 heb ik een cursus bijgewoond bij het NOB en sinds september 2012 geef ik met veel plezier les aan groep 5.

Open dag op de Montessorischool

Zaterdag 2 februari is er van 10.00 tot 16.00 uur een open dag op de montessorischool "les Pouces Verts" in Mouans-Sartoux. Het is een kleine (privé) school met circa 100 leerlingen verdeeld over 5 groepen. Het is voor kinderen van 2 tot 15 jaar oud, inclusief collège dus. De groepen zijn voor kinderen van 2 tot 3, van 3 tot 6, van 6 tot 9, van 9 tot 12 en voor 12 tot 15.

Kijk voor meer informatie op www.montessori-les-pouces-verts.fr of bel: 04 93 12 15 52

Saskia Hermans

Met dank aan de sponsors!



Vertaalbureau Tradoc

Officiële vertaling nodig?
Hulp bij correspondentie met de Franse
autoriteiten?

Vertaalbureau Tradoc – gevestigd in Zuid-
Frankrijk
drs P. van Weeghel, beëdigd tolk-vertaler
Frans/Engels/Nederlands
Expert judiciaire près la Cour d'Appel de
Nîmes

Tel.: +33 (0) 6.73.88.33.25
Mail: translation@tradoc.nl
Website: www.tradoc.nl



L'Oasis
vakantieverhuur

www.oasis-opio.fr

Mededelingen van de bestuurstafel

Het eerste zittingsjaar van het huidige bestuur was een jaar vol ambitie. Een nieuw beleidsplan werd opgesteld en de resultaten van een enquête openden het perspectief op twee nevenvestigingen in Monaco en in de Oost-Var en daarmee gepaard een behoorlijke uitbreiding van het aantal leerlingen. De Gouden Klomp blijft echter door zijn omvang kwetsbaar voor incidentjes. Een vaste juf vertrok, de directeur juf Yvonne stond om gezondheidsredenen een aantal maanden buiten spel en ineens was de realisatie van de nieuwe ambities ver weg. Uitbreiden was even niet meer aan de orde, maar zorgen dat we de zaak draaiende konden houden werd het parool. Gelukkig hebben we vervangers, invallers en aanvullers gevonden om dit schooljaar tenminste de kwaliteit te bieden, die van de school wordt geëist. Maar we willen nog steeds meer bieden. Daarom hebben we potentiële sponsors benaderd om ons te ondersteunen bij projecten en modernisering, zodat we ons reguliere budget zoveel mogelijk kunnen besteden aan de kwaliteit van het onderwijs en het aantrekken van voldoende menskracht. Daarom ook doen we een beroep op de ouders om ons te ondersteunen, zodat we onze gekwalificeerde leerkrachten volledig kunnen inzetten voor het onderwijs. Dat is tot nu toe nog niet vanzelfsprekend bij de Gouden Klomp, maar dat moet het wel worden. Natuurlijk zijn we daarin niet helemaal vergelijkbaar met Nederland, waar op lagere scholen ouders worden ingezet als voorleeshulp, overblijf assistent of voor een extra schoonmaakbeurt van de toiletten van de allerkleinsten. Maar alle uren, die onze juffen besparen doordat u, ouders, structureel of

incidenteel een handje uitsteekt en de schouders eronder zet, kunnen worden besteed aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het realiseren van de voor ons voortbestaan cruciale groei-ambitie. Het bestuur wil 2013 dan ook ingaan met een klemmend beroep op u allen om uw betrokkenheid te tonen en op school even het vrijwilligersformulier in te vullen. Klasse assistent of vrijwilliger bij evenementen: ook hier geldt dat alle beetjes helpen.

Philip van Nieuwenhuizen

Voorzitter

Welkom nieuwe leerlingen!

- Groep 0** Remy Artaud – La Colle sur Loup
Louis Expert – Antibes
Dinant van Pelt – Tourrettes
Florian Vingerhoeds – Pegomas
- Groep 1** Lois Blanc – Vallauris
Mathieu Rémary – La Gaude
- Groep 2** Maxime van Pelt – Tourrettes
- Groep 4** Eveline Vingerhoeds – Pegomas
- Groep 5** Joris Harland – St.Paul de Vence
- Groep 8** Ties Harland – St. Paul de Vence

Mop:

Een man loopt een café binnen met een grote gele hond. Dan gaat een man die al in het café was naar hem toe en vraagt: “Wat is dat voor hond?” Dan zegt die andere man: “De sterkste hond van de héle wereld.” Waarop die andere man weer zegt: “Ja, ja, mijn 2 Pittbulls zijn véél sterker”. Dan vallen zijn 2 Pittbulls de gele hond aan. De grote gele hond slaat ze allebei met 1 poot in elkaar. Dan zegt de man: “Wacht maar ik haal andere honden om jouw ‘sterkste hond van de hele wereld’ te verslaan. Even later komt hij terug met 2 Bulldogs. De grote gele honds slaat hun ook met 1 poot in elkaar. Zegt die man weer: “Wacht maar ik haal andere honden om jouw ‘sterkste hond van de hele wereld’ te verslaan.” Komt hij terug met 3 grote Duitse Herders. De grote gele hond slaat ze allemaal in elkaar. Zegt die man: “Wat is dat voor hond?” Zegt de andere man: “Weet ik niet, maar ik weet wel dat hij sterker was toen hij zijn manen nog had!”

Ties Harland groep 8

(het was een leeuw)

Impressies 2012



Een kijkje in de klas van juf Petra en juf Lonneke op woensdagochtend bij groep 0, 1 en 2



Nieuwjaarsbrunch op zaterdag 5 januari, groep 5 tot en met 8



Kerstfeest met de woensdag-leerlingen, groep 0 tot en met 4

Sinterklaasfeest

Na al 3 weken in de klas met de voorbereidingen bezig te zijn geweest was het 1 december eindelijk zover. Ruim 35 hartjes klopten vol verwachting en stonden met ouders, opa's en oma's, te wachten op de komst van Sinterklaas. En ja hoor, daar arriveerde de Goedheiligman met 3 Pieten in een mooie oldtimer. Eenmaal binnengekomen was hij verheugd iedereen weer te zijn en heette met name Madame Elisabeth Senet, organisatrice de la journée de l'Europe du 9 mai, (die speciaal voor het bijwonen van ons feest uit Cannes gekomen was), van harte welkom. Ook de Vrienden van de Gouden Klomp werden welkom geheten en PC 't Hart de directeur van de ABNAMRO bank, onze sponsor, kreeg nog wat chocolade bankbiljetten mee. Alle leerlingen hadden met hun juffen iets ingestudeerd en ook de Pieten ontkwamen er niet aan om mee te doen. Natuurlijk werd er flink gestrooid en verliet Sinterklaas ons niet zonder een cadeautje voor de kinderen.

Het was weer een traditioneel gezellig feest!





Van de leerlingen

Leerlingen van groep 5, 6 en 8 vertellen over hun Kerst en Oudejaarsavond

Chateaufeu Met Kerst waren we met zijn drieën thuis. Ik heb een horloge gekregen. Oudejaarsavond hebben we champagne gedronken.

Hugo van Wijk groep 8



Antibes Met Kerstmis heb ik thuis cadeautjes uitgepakt met papa en mama. Met Oud en Nieuw zijn we naar vrienden van mama gegaan in Valbonne. We hebben vuurwerk afgestoken.

Chloé Monlouis-Bonnaire groep 6

Baarn We hebben de lampjes van Amsterdam bekeken. Ik heb cakejes en taarten gebakken voor 2e Kerstdag. Oudejaarsavond was m'n broertje jarig en was er veel vuurwerk in Nederland.

Anouk Trémolières groep 5



Dubai We hebben de 85e verjaardag van m'n oma gevierd in Dubai. 1e Kerstdag hebben we Secret Santa gespeeld. Op 2e Kerstdag hebben we gelunched in de hoogste toren van de wereld. Ik heb ook gezeten in de snelste achtbaan van de wereld. Het was mooi weer en we zaten in een huis aan zee. Met Oudjaar was ik in Nederland.

Victor Veraart groep 6

OUDEJAARSAVOND:

In Frankrijk "kijk" je naar siervuurwerk
In Nederland steek je zelf "knaal"vuurwerk af
In Nederland is veel meer vuurwerk
In Nederland eet je oliebollen



Kalender

Cito toetsen

groep 1 en 2	taal voor kleuters	6 februari en 13 februari
groep 3	woordenschat technisch lezen spelling begrijpend lezen	30 januari 6 februari 6 februari en 13 februari 12 juni en 19 juni
groep 4	woordenschat begrijpend lezen spelling technisch lezen	23 januari 30 januari en 6 februari 6 februari en 13 februari 13 februari
groep 5 t/m 8	woordenschat begrijpend lezen spelling technisch lezen	19 januari 26 januari en 2 februari 2 februari en 9 februari 9 februari
groep 3 t/m 8	vanaf 22 mei tot en met 9 juni DMT en AVI toetsen	

Wintervakantie zondag 17 februari tot en met zondag 3 maart

Voorjaarsvakantie zondag 14 april tot en met zondag 28 april

Oranjedag zondag 5 mei (meer informatie in de Nieuwsbrief van 15 april)